

JUNIORPRESS PRESENTEERT



NR. 18

PRIJS: fl. 4,50

BELGIË: Bf. 93

CONAN

DE BARBAR

SPECIAL



JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

BUSCHENA
& AUSTIN

LEES

ZOLANG ER NOG ÉÉN
VERGELDER LEEFT,
IS ER NOG HOOP!

DE
VERGELDERS
27



Copyright © 1989, Marvel Entertainment Group, Inc. All rights reserved.

© TEKST REKLAMESTUDIO WANNA

BUSSMA - PALMER

UP
JUNIOR
PRESS
STRIP

Stan Lee

PRESENTEERT:



DE BARBAAR

DE EEUWIGE OORLOG



Conan special is een uitgave van Juniorpress b.v., Naarden.

Copyright © 1989 Conan Properties, Inc. All rights reserved. Conan is a trademark of Conan Properties, Inc.

Printed in Hungary. Oorspronkelijke uitgaven: Conan the Barbarian 124-125-126, Juniorpress 89-29.





Jij zit hier al veel te lang opgesloten, hond!

Geen mist kan mijn geest breken!



Zolang ik adem heb... zolang het LEVEN in mijn hart brandt....

.... houdt niets me tegen....!

Hoor je me, hond? NIETS....!



N-N-Niets...!

Waarom klim je dan niet verder, barbaar...? Zijn je adem en je hart van weinig nut tegen Eilaynia's alchemie?



Bij wijze van antwoord verdubbelt Conan zijn inspanningen.

Hij zweet, zijn handen bloeden, zijn spieren doen pijn als hij de grens van zijn kracht bereikt.



Dus, tot zijn grote verbijstering....

...faalt hij.....

.... verslagen door mist....

door een ontastbare **VJAND.**



... en dus, zonder zich aan de protesten van zijn vrouw te storen, heeft Murilo een groep krijgers de Ophirische heuvels ingeleid om een mysterie op te lossen:

de opbrengst van de mijnen bereikte zijn stad niet meer. En de krijgers die hij naar deze mijnen heeft gezonden, vinden zij dood terug bij de toegang ervan....



... en de oorzaak van het mysterie werd duidelijk toen Murilo met Conan en een aantal krijgers de mijn in trok.

Na een lange tocht die hen diep de aarde in voerde.....

... werden zij overvleedigd door hordes slijmerige gedrochten, die van alle kanten aanvielen.

Murilo sneuwde toen een tweede golf de grot van een andere kant binnendrong..... en Conan werd bewusteloos weggevoerd, naar duisternis.....

... en licht...!

Sta op, knappe bruto....! Word wakker....!

W-Wat...? Wie...?!

Een goede spreker ben je niet, brutoje...! Ha, ha...!

Maar dat maakt deel uit van je charme.

Oh. Ben jij het...! Wat wil je?

Is dat niet duidelijk...?

Je gaat met me mee. Je bevalt me.

Jij mij niet....!

Dat komt wel.



Kom nu maar mee. En houd je rustig. Mijn mist dringt in je geest door en onderwerpt je wil.

Je bent van mij. Ik kan met je doen wat ik wil....!

Ik geef toe dat ik.... je bevelen niet kan weerstaan.

Maar ik heb eerder met magie te maken ge...

Alchemie, liefje. AL-CHEMIE....!

Alchemie, magie, allemaal één pot



....nat! He...?!

Weg die prikker, beest!



Ik ben dan wel in haar greep....

.... maar als ik een gedrocht als jij niet aankan....



EEURKK

.... kan ik net zo goed mijn geest aan Crom aanbevelen!



Prachtig. PRACHTIG...! Je hebt karakter, ondanks mijn alchemie.

Smerig, stinkend beest!



Je bent dus een mooie vangst.... een erg mooie vangst! Dat heb ik meteen al in je bespeurd.

Waar breng je me heen....? Naar een van je martelkamers....?

Martel....? Ha, ha, ha....! Oh, mijn lieve, domme bruto.



"Naar dit land kwam een jonge magier, die Mayella heette en gouden ogen had....."



"Met zijn zoete woorden en hoffelijke manieren won hij snel het vertrouwen van koning Atrutha....."

"... en werd hij een gerespecteerde... en zeer geliefde... hoveling."

"Maar terwijl Atrutha en zijn volk Mayella waardeerden om zijn wijsheid, was er iemand die hem evenzeer waardeerde om zijn zachte strelingen en opwindende kussen."



"Oh! De heerlijke tijden van toen, onze twee zielen verenigd.... de harten van Ellaynia en haar geliefde sloegen slechts voor elkaar."

"Hij leerde me alles over mystiek en alchemie....."



"... en onthulde geheimen die al oud waren toen de Aarde ontstond....."

"Maar EEN duister geheim onthulde hij niet."



"Want we ontdekten later dat Mayella een SPION was, gezonden door een genootschap van magiërs, die Nincenno wilden overheersen....."

"Zij waren jaloers op onze welvaart en schoonheid."



"Onverhoeds vielen zij aan, rijdend op gevleugelde draken...."

"... en schoten vuur neer uit de hemel."



"Ze verwoestten ALLES."

Vertrouw nooit een magiër, zeg ik altijd. Maar hoe overleefde jij het? Door alchemie?

Ja. Ik alleen. Alleen!

ALLEEN!



Eh... ja. En je geliefde, de spion....?

Mayella...? Hij kreeg spijt van zijn daden en zwoer dat hij ECHT van me hield. Hij ging zelfs tegen zijn broeder-magiërs vechten.

Daarvoor hebben ze hem tot eeuwig leven onder de grond veroordeeld.... in duisternis.....

... een levende dooi





Maar die straf was nog te goed voor hem. **TE GOED**, hoor je....?!

Hij heeft alles waar ik van hield vernietigd..... hij heeft me bedrogen....!



Daarom heb ik Mayella gevolgd.... in zijn duistere, smerige, ondergrondse hol....!

Hier, talloze eeuwen lang, heb ik tegen hem gevochten! Een lange, bloedige oorlog...



.... waarvoor je telkens nieuwe krijgers nodig hebt....! Heks....! **DAAROM** zijn we hierheen geslept! We zijn gewoon pionnen in jouw smerige oorlog....!

Ja. Mayella en ik maken allebei gebruik van jouw soort.... **HIJ** gebruikt de mistoren net zo goed als IK. Op deze manier gaat alles veel..... gemakkelijker.



De mist **HEEFT** natuurlijk vervelende bijwerkingen.... zoals je aan die arme gedrochtjes buiten kunt zien

... maar dat geeft niet.

Je bent slecht, vrouw. En gek.



Misschien. Maar dat gaat **JOU** niet aan!

Je bent van mij, bruto. Want ik ken de **PIJN** van de eenzaamheid....

Wat jou nu **WEL** aangaat is de warmte van mijn lichaam tegen het jouwe aan ... het gevoel van mijn vingers door je haar.



... die ik wil **VERDRIJVEN**...

Eerst is Conans reactie gedwongen, meer te wijten aan de mist dan aan verlangen.

Maar dan overwint hartstocht zijn afkeer....

... en is verdere dwang niet meer nodig.



En als je hoort wat ik te zeggen heb..... dan zul je het berouwen dat je ooit geboren bent....!

Vrouw Yvonna gilt, en valt dan flauw.



Het kan me niet schelen waar die idioot uithangt! Zwijg nu.... en OP WEG.....!



Intussen in het onderaardse rijk van prinses Eilaynia

Uit jullie midden heb ik CONAN gekozen om jullie tegen de vijand aan te voeren. En met HEM aan het hoofd, kan de overwinning ons niet ontgaan....!

Velen van jullie zullen sterven..... en tegengiegeenen zeg ik dat jullie dood me niet kan schelen.....!



Wil JIJ ook iets zeggen...HOOFD-MAN Conan....?

Ja. Waar is Atreah....? Ik zie hem nergens in dit leger.

Ja, we gaan, heks. Alsof IK de KEUS heb.... Maar pas op....

... als Atreah iets is overkomen, dan.....

.... zal ik je hoofdje van je lichaam scheiden.....!





Kom mee, mannen...!
Ook al zijn we illan pion-
nen in een waanzinnig
spel.....

... toch vech-
ten we als man-
nen.....!

En terwijl zij de tunnels
intrekken, kijkt geen enkele
krijger om.....

... en dus ziet nie-
mand de blik van die-
pe droefheid op het ge-
zicht van de prinses.



Droefheid.... en
iets anders.....!

Hoe lang lopen zij door, terwijl
zij de weg op Eilaynia's kaart
volgen....? Minuten slechts...?



Of
dagen?

Tijd heeft hier
weinig bete-
kenis.

Stop! Ik ge-
loof dat ik daar
iets hoor.....!

Houd je
klaar.....!



Goede
raad,
Conan...

... ook al heb-
ben we daar wei-
nig aan.....!

MURILO! Je leeft nog.....!
Ontvoerd door Mayella's
dienaren, zeker.....?

Ja, Conan. En net als
jij beheers ik mijn eigen daden
niet..... Dus.....



...moge MITRA
me vergeven.....!

Luid gebrul klinkt op als de twee
legers op elkaar afstormen.....



Staal klettert op staal.

Bloed spuit rond.

Maar toch ontbreekt er iets.



Er blinkt geen trots in de ogen van de krijgers, geen vreugde over een doeltreffende genadeslag.



Er zijn slechts vermoeide mannen die mechanische bewegingen maken, gedreven door een hogere macht.



Mannen als Conan, die zou willen dat hij niet HOEFDE doen.....



.... wat hij MOET doen.



Maar als ze over deze glanzende straten lopen en de zilveren torens zien, beseffen zij dat zelfs in diepe wanhoop.....

..... schoonheid kan wonen.

Dan worden zij wakker geschud....

.... door een heldere kreet van boven.

DWAZEN...!

Denken jullie dat je nu ook Mayella hebt overwonnen...? Denkt jullie meesteres mij ZO makkelijk te verslaan....?

Neem een BOODSCHAP mee naar mijn PRINSES... als je het overleeft...!

Zeg haar dat Mayella een VISIOEN van de verwoeste WERELD heeft gezien.....

..... maar dat hij zo'n FOUT nooit meer zal maken!

Nooit....!!

De mannen verstaan hem niet, want Mayella heeft nooit de moeite genomen om vreemde talen te leren.

Maar taal is niet nodig.....

... om hem te begrijpen...!

Er klinkt een verdoovende explosie als het flesje de grond raakt

Daarna verblindend licht, gloeiende hitte....



... en een geweldige windstoot, sterk als de helwinden zelf!



Conan beseft dat er IETS gedaan moet worden.....

Pion of niet, hij wil niet gedood worden door een oude magiër...



.... en dus komt hij in actie.

Met de aangeboren behendigheid van een Cimmeriër klimt hij omhoog. Hij vindt gemakkelijk houvast, waar anderen de dood zouden vinden....!



Dan hijst hij zich, ongezien door Mayella, over de rand....



Zo is het genoeg, magiër....! Eilaynia kan ik NIET aan mijn zwaard rijgen....

.... maar met JOU zal dat ZEKER wel lukken...!

Wat? Hoe... DURF je?



..... hak ik je aan stukken met je eigen primitieve zwaard...!

Ik zei kop DICHT, Mayella...!



De sprong komt voort uit wanhoop.....

... uit zijn laatste krachten.



Als het iets langer had geduurd, had hij zich niet meer kunnen verdedigen....

.... zou hij gedood zijn.

Maar het DUURDE niet langer.....



.... en dus komt Mayella's eeuwigheid....

.... tot een roemloos einde.

Maar als de barbaar over de rand kijkt, terwijl hij weer zuivere lucht inademt...



.... hoort hij een vreselijke gil, die zijn oren pijn doet.

EILAYNIA!

Niemand weet waar zij vandaan komt...! Misschien is zij al die tijd ongezien aan hun zijde geweest.



Maar de prinses van Nibucemmo is haar verdornde leger vergeten. Zij ziet nog slechts.....

MAYELLA!

MAYELLA, LIEFSTE!



Oh, lieve Mayella, ik houd nog van je... nog steeds!



Zie je wat je gedaan hebt, zwijn...? Nu hij dood is, vallen de eeuwen van hem af...! Jij hebt van mijn MAYELLA een afschuwelijk monster gemaakt... JIJ DUIVEL.....!

Ik.....? Ik handelde op jouw bevel!

Bevel? Ja...! IK beveel je...! IK laat je hier voor met een boeten....!



Pak je zwaard, bruto.... en drijf het in je armzalige hart....!

Gehoorzaam! Je kunt niet anders!

De Cimmeriër verzet zich heftig tegen het bevel van de prinses....

... maar hij weet dat uiteindelijk zijn eigen zwaard hem zal doorboren.



En dan, als alle hoop vervaagt....

... rijst die weer op, met een luide knal...!



DE MISTTOREN....!

Hij is verwoest!

Dus ook haar macht!



Eens kijken welke mannen of goden we daarvoor moeten danken!



Een paar weken geleden heeft de Cimmerier een hele beschaving verwoest om de stomme reus te redden.

Sindsdien is Atreah steeds aan Conans zijde geweest. Ook al was hij eenvoudig van geest, denkt de barbaar, hij was een trouwe VRIEND!

* Zie Conan deel 17.



En razernij krijgt hem in zijn greep...

VER-
VLOEKTE
HEKS!



Ik heb gezworen dat ik je HOOFD zou afslaan als Atreah iets overkwam.....



D-Dat hoeft n-niet meer, bruuut.... Ik heb een drank genomen die de jaren van mij afstroopt... net als de dood bij Mayella heeft gedaan.

We worden weer verenigd.... mijn lieve magier en ik.....



Eeuwig.... verenigd....

Bel en Astorte...!



Vergeet je goden, Murilo... helpen kunnen ze niet meer...!

Bij Crom....! Helpen doen ze NOOIT...!

Einde

Stan Lee
PRESENTEERT:

CONAN

DE BARBAAR

DE HEKSEN VAN NEXXX

Ergens in noordoo-
stelijk Ophir....

Het was een moeilijke klim,
door kronkelende tuimels naar
het daglicht... maar het is ge-
lukt.

Bevrijd uit Eilaynia's bezetting kunnen Conan en zijn met-
gezellen, de zwervers Dukenrik en Jonnwalli, en Murilo,
vorst van de stadstaat Pergona, nu hun ledematen strekken,
een glas drinken en afscheid nemen.

Je vertrekt
dus echt, Murilo....?
Zomaar?

Ja, Jonnwalli.... hoe kan
ik naar het slappe hofleven te-
rugkeren, nu ik de vreugde van
het avontuur weer heb leren ken-
nen.....?

Geen dank, Murilo.....
het GOUD dat je beloofd
hebt is genoeg.....!

Ah, Conan.... ik ben
je eeuwig dankbaar dat
je mijn ogen geopend
hebt....!

Tekst
J.M. de Matteis
Tekeningen
John Buscema &
Bob McLeod
Kleur
George Roussos
Vertaling
Rob van Eyck
Lettering
BeauType
Ned. prod. en red.
Ans Loos

Met de held van ROBERT E. HOWARD.

Zie eerste ver-
haal red.





"En ze lijken inderdaad allemaal wel
slaapwandelaars....!"



Maar als Dukerik aandachtiger rond had ge-
keken, zou hij een uitzondering gezien heb-
ben.....

Want er is één oude vrouw die
zich in een hoek verschuilt....



...een glans in haar rode ogen, die....
hele genoemd kan worden.

Hm..... dag,
jongeheer.

H-Heb je het tegen M-MIJ....?

Natuurlijk. Jij bent
Jonnwalli, een vriend
van heer Murilo
... ja toch...?



Inderdaad....! En jij.... jij
bent Kreean, de mooiste die-
nares van vrouwe Yvonna....!
Zelfs al was ik jaren wegge-
weest, dan had ik je niet ver-
geten....!

Dat is heel lief van
je, jongeheer
Jonn-
walli.



Ik heb naar
je gekeken
sinds je terug-
keer..... en op
het geschikte
moment ge-
wacht.

Ik weet dat
het brutaal
van me is....
maar ik vind
je heel aardig
.....!

Ja..... maar ik ben blij dat je
het gedaan hebt....! Kom, lieve
dame, dan gaan we een eind-
je lopen samen.....



Ach! Daar gaat hij....!
Dit kun je nauwelijks
waardig gedrag noemen
voor een begrafenis....!

Dukerik, ik wed dat
jij ook wel eens voor
een leuk gezichtje
bent gevallen....!

Je bent toch
niet JALOERS,
hè.....?





Als je DAT denkt, heb je weinig mensenkennis, Conan....!

IK wil me uitsluitend bezighouden met avonturen....!



In zo'n leven is geen plaats voor.... vrouwen! Absoluut nie....

Weet je wat ik zo leuk vind aan Jonnwalli en jou, Dukenrik....?

....HNGH!

Met jullie twee verveel je je geen moment.....!



"Nee, geen moment!"

Je bent.... verlegen, Jonnwalli....! Ben je bang van me? Of heb je nooit eerder een meisje gehad....?

N-Nooit eerder...? Nou, ik heb al meer meisjes gehad dan de meeste mannen in hun hele leven....!



Oh, ja? Hoeveel....? Vijftig? Honderd....?

Oh... veel MEER! Al tweehonderd in de afgelopen weken!



Als dat zo is, mijn lieve kleine jongen....

.... dan kunnen we de inleidende fase wel overslaan....

Kus me, Jonnwalli....



...KUS ME....

De wang tegen de zijne is koud en klam....









Je bent dapper,
zwijn.... maar
niet verstandig
....



Want..... je bent bezig
ook je jonge makkers
te wurgen....!

De jongens sparte-
len over de vloer
als vissen op het
droge.....

Dukenrik en
Jonnwalli zijn
aan het sterven...



... en hun leven ligt **LETTERLIJK** in han-
den van de heksen....!

Zwaar vloekend laat Conan Greemoir los.... en de poppen
worden terzijde gelegd.



Mooi! Ik zie
dat je toch wel slim
bent.... voor een
zwijn, althans.



Maar wat je ook bent....
je hebt er recht op mijn
VERHAAL te
horen...!



"Mijn zusters
en ik zijn die-
naren van
Nexxx... een
boze god
wiens bestaan
bij weinigen
bekend is....
ook bij JOU
nu, dus.
Bijna zestien
winters....

".... geleden hoorden we zijn roep....
en in de ene nacht op elke tienduizend
dat hij onze wereld kan bereiken.....

"...brachten we hem
twee BRUIDEN."

"Wat er met die twee arme vrouwen gebeurde, kunnen we beter niet vertellen..... maar maanden later, toen de twee kinderen geboren werden, was Nexxx erg verheugd..... want hij had twee zonen die de wereld konden vernietigen.....



"Twee zonen, die samen een geheel vormden, groter dan de samenstellende delen.

"Op bevel van onze heer gaven we de babies aan een mindere magiër, OKNIRAGG DE BRYTHUNIER..... een man die veel te danken heeft aan Nexxx.



"Okniragg moest de kinderen opvoeden op een manier die hun duistere afkomst waardig was.

"Ze moesten hard behandeld worden, maar rechtvaardig..... opgesloten in zijn afgelegen boerderij en steeds bewaakt door speciaal daarvoor getrainde duivelshonden.

"Hun dagen waren zwaar..... slechts verlicht door hun uren in de bibliotheek....



"... waar zij hun geest vulden met verhalen van ridderlijke avonturen....!

"Misschien vonden zij daardoor de moed, een jaar geleden, om langs hun wachters te glippen.....



"..... en ervandoor te gaan."

Over enkele dagen.... op hun vijftiende verjaardag.... zal hun vaders bloed in hen ontwaken! Dan nemen zij hun bloeddorstig lot in eigen handen....!



NEE...!!

We zijn gekomen om ervoor te zorgen dat dit GEBEURT....!





..... komen de
woestijnen.....

Ze zweven boven een
eindeloos verlaten
landschap, waar alleen
oeroude ruïnes boven-
uit steken.

Hier lijkt de
lucht beladen
met een groot,
onpeilbaar mys-
terie.

Hier siddert de ziel van
primitieve angst.

HIER..... daalt de boot.

Conan heeft eerder
door Stygia gezwor-
ven, maar nooit
voor zijn plezier
.....!

Deze keer vormt geen uitzondering.

Op aanwijzing van
de veerman gaan
ze van boord.

Holle oogkassen staren vooruit....! Een
benige hand wijst naar het enige gebouw
in de verlaten woestijndat nog overeind
staat.....

... en met ingehouden tred gaan een barbaar en twee zonen
van duisternis en licht..... eropaf.

WAT jullie
ook zeg-
gen....

Ik ga
er NIET
INI!

Wil je liever buiten
blijven met onze gids,
Jonwalli....?

I-Ik geloof dat we w-wei-
nig k-keus hebben, Conan..

KIJK..!



Geluidloos gaat een deur open....



Uit het duister verschijnt een hand....

Drie paar ogen verwachten dat deze hand gevolgd zal worden door een gruwelijk monster....



...., maar ZIEN....

...n MAN.

Gegroet, mijn vrienden. Jullie komst is mij gemeld....!



Wie ben JIJ nou weer...?

Ik? Oh, ik ben LIIRIX, beheerder van de tempel, dienaar van zowel Nexxx als de slangegod Set. Ze hebben elkaar hier ontmoet, millennia geleden... zegt men.



Maar straks hebben we tijd om te praten. Kom binnen. Jullie hebben een ZWARE TAAK....!

Voorzichtig gaat Conan naar binnen, het zwaard in de hand. Maar wat een kleine ruimte zou moeten zijn.....



... lijkt zich ONEINDIG uit te strekken....!

Indrukwekkend, hè...? Met TWEE GODEN achter je kun je pas echt wonderen verrichten.

Maar Greemoir betaalt me niet om te kletsen.

Aan het eind van deze gang staat een grote kist. Daar in ligt, tussen andere kostbaarheden, het standbeeld van jade dat zij wil hebben.

Loop RECHTUIT, dan zul je het doel bereiken. VERLAAT het pad, dan ... laat ik daar maar over zwijgen.

Het lijkt niet moeilijk, Conan....? Toch? Het g-gaat toch g-goed, hè Conan...?

Niet zeuren, jongen. Jij en Dukenrik lopen ACHTER me... en Blijf daar.

Z-Zoals je wilt, Conan.

Don loopt hij zwijgend verder door de mistige gang, terwijl hij de monsterlijke beelden die van beide zijden op hen neerkijken, scherp in de gaten houdt.

Dan treft een zilveren lichtflits zijn oog.... en hij hoort een chaos van geluiden.

En hij kijkt in een.....



SPIEGEL...?!

... maar **ANDERS** dan hij ooit gezien heeft.

Duizend adembenemende beelden van duizend adembenemende werelden doemen op uit wazige diepten....



... en Conan voelt instinkief dat men door dat glas heen kan,.... om op te duiken in elke....

...TIJD.....

...OVERAL.....



Wat GEWELDIG, fluistert een verre stem, om door dimensies te reizen, te zwerven tussen WERELDEN.

Als verdoofd stapt de Cimmeriër naar voren....

... en alleen een schrille kreet houdt hem tegen....



Conan!
Nee! Niet doen!

BLIJF
OP HET
PAD...!

Met bovenmenselijke krachtsinspanning kan Conan zich uiteindelijk losmaken.... maar niet zonder **SPIJT**.

Grimmig zwijgend, gaat hij voort....



Het pad kronkelt zich in onlogische bochten. Aan hun voeten wellen mist-sluiers op, die ondoordringbaar worden...

... tot die mist plaats maakt....

...voor....



Jonnwalli!
JONNWALLI...! Ik wacht al lang op je, mijn liefste....!

Je wacht
... op mij?

Ja! Het is tijd dat je leert hoe je een vrouw in je armen moet houden....!

Het is tijd dat je de harts-tocht leert kennen....!







En hoe sneller we dat vervloekte beeld pakken en maken dat we uit deze monster-tempel wegkomen, hoe beter...!



Nu moeten we kijken of er een beeld van JADE...

MITRA! Kijk die schat eens, jongens... hebben jullie ooit zo iets moois gezien...?

Maar terwijl de glinsterende goudschat bij de Cimmeriër beelden van ons huidige rijkdom opvoept....



... wekt het tweehoofdige, padachtige gedrocht daarbovenop een even sterk gevoel van DREIGING....

Dat dit een afbeelding van Nxxxx zelf is, lijkt plotseling overduidelijk.....

... en Dukerrik en Jommwalli worden herangeren door walging als zij voor het eerst het niterlijk zien van... hun VADER.



Dan verstoort een snelle beweging al deze gedachten...

... als een sterke vangarm door de lucht schiet....



Naar adem stakkend, al bijna bewusteloos, wordt Conan meegesleurd.....

.... recht naar een bijna zekere dood!







... en schaamte.

En als de twee verdorven onschuldigen op hem afkomen, vloekend en met schuim op de mond, grijpt hij nog iets ANDERS....

... iets hartverscheurends....

... iets immens DROEVIGS.



Voor het heil van de mensheid en -nog belangrijker- omwille van Dukenriks en Jonnewalli's onsterfelijke zielen....

... moet het tweetal STERVEN....!



Maar als de zonen van Nexxx hem met steeds groeiende bovenmenselijke kracht over het pad terugdrijven, beseft hij dat de kans groot is dat HIJ zal sterven....!



Dan, voor de tweede maal die dag, treft een zilveren glans zijn oog....

... en een laatste hoop welt in hem op.



Komt het door de lichtflits, of ziet Conan werkelijk een blik van begrip, van aanmoediging, op Jonnewalli's gezicht.....?

Hoe dan ook...



... geen tijd om te denken... het is tijd voor DADEN...!

Het zwaard flitst....



Stan Lee

PRESENTEERT:

CONAN

DE BARBAAR

HET BLOEDRODE OOG DER WAARHEID

Tekst
J.M. de Matteis
Tekeningen
John Buscema &
Bob McLeod
Kleur-George Roussos
Vertaling-Rob v. Eyck
Lettering-BeauType
Ned. prod. en red.
Ans Loos

Irgens in
het myste-
rieuze
Stygia...

Croms botten! Die
vervloekte veerman is verdwe-
nen en nu zit ik hier vast in
dit land van slangegoden en
waanzinnige priesters!

Niet zo klagen, bar-
baar. Ik mag dan slechts
de beheerder van een onbe-
duidende tempel
zijn.....

..... maar toch
ken ik bepaalde magi-
sche middelen waarmee ik
je veilig kan thuisbren-
gen.....!

In de hoofdrol de held van
ROBERT E. HOWARD.



"Een paar mijl van hier liggen de ruïnes van een stad, die zelfs voor Stygia oud is."

"Daar staat het beeld van een even oude god... een wezen dat simpelweg de onkenbare heet."

"Men zegt dat het oog van dit beeld alle antwoorden kent op het raadsel van de schepping... de sleutel van de uiterste waarheid."

"Ik ben al te lang beheerder van deze tempel. Als ik de priesters het fel begeerde OOG kan geven..., zullen zij me belonen met mijn vrijheid."

"Ik zie dat je twijfelt. 'Waarom', denk je, 'heeft nooit iemand anders het OOG gehaald...?'"

"Het antwoord is simpel."

"De onkenbare wordt vereerd door een kleine sekte die door de bijgelovige bevolking zeer wordt gevreesd."

"Maar JIJ bent vast niet ZO... BIJGELOVIG."

Tijdens zijn rit klinken de woorden van de kleine man keer op keer door Conans geest....

... en pas de aanblik van gestalten in de woestijn verdrijven Lurix' woorden."

Conan beseft dat zij de beruchte sekteleiden moeten zijn....

.... en even overweegt hij of het niet beter is zijn paard aan te sporen en er....

Maar afspraak is afspraak....

... en zelfs als de geruchten over deze priesters de waarheid zijn....

...vandoor te gaan."

... wil hij het nog steeds opnemen met zijn zwaard tegen hun magie."



Dus valt het mes neer, en met een afschuwelijk gerochel geeft de man de geest...!





"Als ik je vertel hoe het met mij is gegaan, dan begrijp je misschien hoe het met allen is gegaan die de ONKENBARE god aanbidden.....!"

"Als jong meisje diende ik de priesters van SET, eerst als leerlinge en later als een soort orakel....."

".... ik raakte dan in trance en deed voorspellingen waarvan men zei dat ze uit de mond van de slangegod zelf kwamen."

"Maar ik twijfelde of dat waar was.... net zoals ik twijfelde aan de kwaadaardige, bloed-dorstige priesters die ik moest dienen."

"Dus verliet ik hen om te zoeken naar een WAARHEID die mijn ziel bevredigde.... en de ANTWOORDEN op al MIJN VRAGEN."

"Jarenlang bestudeerde ik de geest en het lichaam. Maar ik bleef LEEG..... tot ik de sekte van de ONKENBARE ontmoette."

"Zij openden de deur van mijn hart..... en bevredigden mijn geest."

"Zestig jaar lang heb ik gewerkt en gestudeerd met mijn mede-sekteleden."

"En zoals gebruik is bij ons heb ik vele nachten de zwakken en de ouden naar de ruïnes van de onnoembare stad helpen dragen, om op de komst van onze god te wachten...."

".... om op de vereniging te wachten die kennis brengt van de uiterste waarheid".

Brachten die anderen je daarom naar de stad...? Om te sterven....?

Ja.... mijn tijd is gekomen. Er staat geschreven in het Boek der Onkenbaarheden...

"De enige manier om één te worden met de waarheid is er door verzwolgen te worden".

Ik houd niet zo van goden, heilige boeken en raadsels, Shikar....

... maar ik zal je veilig naar je rustplaats brengen.

Shikar wil antwoorden, maar sluit haar mond snel weer... want achter de half vergane poorten geraaft de aanblik van de onnoemde stad alle oppervlakkige gedachten uit haar geest.

Schaduw stapelt zich op schaduw, en in de loodware luert lijkt de tijd stil te staan.

Er is geen wind, er klinkt geen enkel geluid behalve dat van de paardehoeven op de aarde.

De stilte is zo diep dat hij bijna **GEHOORD** kan worden.

Conan helpt de oude vrouw van haar paard. Een glans van waardigheid omstraalt haar alsof deze **HEILIGE PLAAATS** een innerlijke vlam in haar heeft ontstoken...

Maar toch klinkt er angst in haar stem als zij eindelijk weer spreekt.....

Ik raad je aan, mijn vriend, om je zwaard gereed te houden.... net als mijn dragers zouden hebben gedaan.

En waarom, oude vr..... Shikar...?

Omdat op het pad naar de waarheid gevaar dreigt.... en alleen een dapper man blijft daar in....

...LEVEN!

Het nadert schonmelend uit diepe grotten, alsof het is geroepen door Shikars woorden...

ISHTAR!

... en Conan verstart bij de aanblik van zijn gruwelijke gestalte en de geur van zijn rottende huid.









... maar geruststelling heeft
hij niet nodig.....

... wat hij wel
nodig heeft
is de kracht
om die KOP
af te hakken
.....

Vet, stinkend
slijm druipt van
de godetong op
CONAN'S borst
.....

... het verschroeit
hem....



... en de pijn wekt
in hem een nog
sterkere wil tot
overleven op.

Ver-
vloekt beest
.... ik was
aan dit zwaard
gehecht...!



En als Conan van
Cimmeria vastbe-
sloten is iets te
bereiken.....



.... dan kan
zelfs CROM
hem niet tegen-
houden!

Ik weet
niet hoe jij
levend hebt
kunnen wor-
den, onken-
bare....

.... maar ik
weet wel dat
wat LEEFT....







De harde klap van de zuil tegen zijn keel....

... het zuipste gewicht....



de verpletterende kracht....

.... en tenslotte de val....



.... naar vergetelheid.....!

Voorzichtig loopt Conan de trap af, op zijn hoede voor iedere beweging, ieder teken van leven....

... maar het BLIJFT slechts het dode lichaam van een oeroude god....

... met een glinsterend oog van onschatbare waarde....



.... dat gemakkelijk uit de kop loskomt.

Snel bestijgt Conan zijn paard en zonder om te kijken rijdt hij weg uit de omwoelm-bare stad.....



.... in de hoop dat hij die nooit terugziet.

Maar uren later voelt hij nog steeds een vreemde dreiging.

Hij kan het gevoel niet afschudden dat hij niet alleen is....



... een gevoel dat versterkt wordt door het koor van akelige stemmen dat hij plotseling om zich heen hoort....

.... stemmen die beseft hij niet afkeer-opstijgen uit....

... het BLOED-RODE OOG.....!



Verdoofd staart hij in een scharlaken diepte.....

... waar de geesten van de duijzenden die vervolgd zijn door de onkenbare hem aansta-ten en zijn naam roepen...



... en dan ver-ragen de ge-zichten....

... en blijft er EEN over....

...SHIKAR...!

Haar lippen bewegen niet en toch hoort Conan haar stem in zijn geest....



"Door de Aardse vorm van mijn god te doden en zijn oog te stelen houdt jij mij gebonden aan de Aarde...! Wil je dit onrecht herstellen, Conan? Wil jij de waarheid dienen...?"







De kreet is bloedstollend.....



..... net als de aanblik van datgene wat overgebleven is als de mist is opgetrokken.....



Want daar staat Liirix, de heerser....

Hij heerst nergens meer over.....

... ook niet over zichzelf.

Slechts een ding van glinsterend glas.....

... rood als bloed....

..... en koud als het graf.....

Blijf hier niet, barbaar..... vertrek! Je hebt geboet voor je misdaad... net als arme Liirix



..... is de stad,
die glinstert als
een juweel in de
duisternis.

Een noordelijke stad,
zo te zien.

Misschien Ophirisch,...
of Brythumisch.....

Doet er niet toe. De
aanblik is Conan wel-
kom.

Wees niet verbijsterd, Conan....!
Met jouw hulp heb ik de eeuwig-
heid bereikt. Daarom help
ik nu ook JOU.....!

Shikar....! Als een
geest tegen de hemel.....!

HIER, Conan,
heeft het lot je
geplaatst...

.... en hier laat ik je
achter met voedsel... drank
..... goud....

.... en de herinne-
ring aan een oude ...

...vrouw...
die je waardig
achte....

Met deze
woorden
verdwijnt
zij.....

.... en een verbaasde
maar verheugde bar-
baar klinkt op haar
herinnering....

... en drinkt
de hele
nacht lang...

EINDE

BEESTENBOEL IN DE BUGLE!



LEES
Peter Parker
DE SPEKTAKULAIRE
SPIDERMAN®

72

JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

**Duel met een bezeten
HOBGOBLIN!
Plus: een optreden van
KINGPIN!**

lees

SPIDERMAN

33



8710823 002809

© TEKST REKLAMESTUDIO WANNA

Copyright © 1988 Marvel Entertainment Group, Inc. All rights reserved